

# Sven Thorné

Ett kort på Sven Thorné tagit i Östersund troligen någon gång i början på 1905-talet. Han började skolan 1904 med sin skolgång.

Hans far var fältläkaren och bataljonsläkaren Theodor Thorné, Född i Höganäs på gården "THORNARNA Väsby Nr:5" i Skåne.

Hans mor var Gerda Eksandh född i Wäxsjö. Gift Thorné.

Han hade 2 stycken systrar Sigrid Thorné och Eva Thorné, båda födda i Östersund. Sigrid står i mitten!

Sedan tog han studenten i Östersund 1914 den 3 Juni.

1914 ryckte han in till militärtjänst på Kungl. Jämtlands Fältregemente i Östersund

Redan 1915 kom han in på Höganäs kolgruva, där han praktiserade såsom gruvarbetare och bodde hemma på sin fars fädersgård "THORNARNA"!

Gick igenom "Karlberg" vinterkursen 1916 med examen 1916 den 29/4, se hans meritlista.

Kom in på KTK i Stockholm 1916, var "assistent" åt professor Sture Mörtzell på 1920-talet. Han var färdig bergsingenjör 1922 den 1/7.

Men innan dess gjorde han en resa till Norge 1918 den 6 juli, enligt ett pass jag funnit efter honom. I slutet på passet låg en pressad "fyrväppling". ( Se bilaga längre ner). Jag tror att han hade min "mor" Ingegerd Ruuth med sig på turen. Hennes pass har jag inte funnit. De gifte sig så småningom. De gifte sig 1921-05-14 i Frösö kyrka.

De bodde då i Stockholm på Grevmagnegatan. Min äldsta syster Kerstin Thorné kom till världen där.

Efter bergsingenjörsexamen fick han jobb såsom gruvmätare 1922 i Svärdsjö gruvor, Zinkgruvor AB.

1931 flyttade min far till Boliden AB där han tjänstgjorde som "geolog och malmetare".

i Västerbottensfältet för Prospektering.

Han fann många fyndigheter som Rackejaur-Laisvall-Kristinebergs malmkroppar.

Fick omgående underjordschefsskapet i Bolidengruvan. Och senare ovanjordschefsskapet

Men snart fick han ansvaret för att bygga ut Kristineberg. Vi fick flytta 1938 upp till vildmarken i Kriberg. Jag var 4 År gammal då.

1943 i juletid fick min far besked om att han skulle överta ansvaret för Zinkgruvor AB i Falun.

Jag var då 9 År fyllda. - Min far skulle ta reda på det stora gruvraset i Garpenberg. Det var en

mycket krävande arbete för min far. Alla som blivit drabbade skulle omhändertas rent socialt och ekonomiskt!

Under tiden fann han mer malm i Garpenberg, som var brytvärdig och rik.

Det är denna fyndighet man idag fortfarande bryter och lever på.

Men hans insats slutade med att han 1949 20/10 avled i sitt hem i Falun. Efter en kraftig hjärtattack och en hjärnblödning. - Det gick inte att rädda honom, trots läkarnas kamp.

Det var ett hårt slag för oss alla i familjen Thorné. Efter

att min far varit verksam under 3 resor till Stockholm för att träffa chefer och bankfolk, för att få ett "Marschallån" beviljat för utbyggnaden av gruvan i Garpenberg. Och han lyckades till slut övertyga de han hade att göra med om den rikedom Garpenberg skulle ge åter till framtiden.



*Eva Thorné, Sigrid Thorné  
och Sven Thorné.  
Bilden tagen i Östersund 1914!*



*Sven Thorné i Borgholm i juni 1914*



*Sven Thorné i sin första bil 1922. Kerstin Thorné sitter i sin fars knä. Bilden troligtvis tagen i Garpenberg.*

Min fars gärning kostade honom en tidig bortgång utav hans starka vilja att fullfölja det han förutsagt sig klara utav.

Resultatet utav min fars bortgång blev att undertecknad, fick lära sig stå på egna ben i framtiden.

Och jag lyckades klara utav det hela med samma vilja, min far givit mig i de gener jag bär på.

Och jag är glad att ha fått uppleva tiden i Kristineberg och alla kamrater jag fick lära känna under min uppväxt i Västerbotten. - Men jag längtar åter till min "hembygd" trots att den idag kanske inte är i samma skick min far lämnade den.

Kristineberg har alla möjligheter till utveckling, bara man tar vara på malmfyndighet man känner till idag och som varit känt enda ifrån den geologiska undersökningen fann under lång tid.



Sven och Gerda Thorné  
1948

## Reportage i SvD i dec 1942

**Hypermodernt samhälle  
över vildmarksgruva.**

Kristineberg socialt mönster i svensk  
ingenjörsgigi.

Solarium och elektriska drivbänkar.  
(Från Svenska Dagbla dets utsände medarbetare.)

**KRISTINEBERG, Lycksale lappmark, fredag.** Man känner sig som en förhoppad Aladdin, då man mitt i ett polarkänt sovande ödebygdalandskap tiomilatala från bebodda nejder träffar på en fix och färdig gruvstad, som är sunt, stabilt och idylliskt byggt med civilisationens alla finesser, och dessutom — med tanke på den lappländska miljön — hujder på den sensationen att vara fullständigt snyggt.



5

Passnehavarens signalement.

Född den 8 juni 1895. \_\_\_\_\_

Längd: 1.79 meter. \_\_\_\_\_

Hår: Svart. \_\_\_\_\_

Ögon: Blå. \_\_\_\_\_

Ansiktsform: Oval. \_\_\_\_\_

Särskilda kännetecken: \_\_\_\_\_

Den teknologen Sven Gustaf Skar-  
 ne, vilken är utbildad ä meständes  
 fotografi; därmed egenhändigt teck-  
 nat sitt namn; Petrus Osterlund i  
 handskrivet den 29 juni 1918.  
 På tjänstens vägnar:  
 Alaud Urobell

Lösen . . . . . 2 kr. 50

Översättnings-  
 avgift . . . . .

Stämpel . . . . . 2/

Summa *Syva*

Värd 1.00.  
 Skat 0.50.  
 Post 0.50.

7

*Soviet*

MURUMBERS TOLLSTATION  
 den 6<sup>te</sup> juli 1918  
 Peter Luogus  
 Soviet

MURUMBERS TOLLSTATION  
 den 12<sup>te</sup> juli 1918  
 Peter Luogus

GÄDEDE TULLSTATION  
 Uppvisadt  
 d. 12/7 1918  
 J. Hamberg

