

Mats minns

Roligt att det kom fram renar i Kriberg!--
Tack Sven Bergström för din förmåga att finna det jag saknat under en längre tid.
När renarna kom på sin vandring söderut, ja då var det spänning i luften.
Brukade prata med lapparna när de kom fram.
Ibland bjöd min mamma Gerd dem på kaffe, och jag minns att de drack på fat och socker-biten och doppade i kaffet. Det kunde ha varit surrogat, som mamma Gerd bjöd på.



Mammas hjälpredor

En av mammas hjälpredor var en lappflicka från Jokkmokk. Hennes namn var "MAJA"!
Minns inte hennes efternamn, jag var inte så gammal ungefär 5-6 år. Mamma hade även en flicka ifrån Bolidentrakten. Jag tror att hennes namn var Göta. Hon var kokerska. Köket var en stor arbetsplats, eftersom många behövde mat varje dag. Bagerskan var Hedda Nordahl, Hon kom en dag i veckan. Hon hade mycket att göra, då vi hela tiden hade folk, som bodde i huset. Det fanns ju många rum i den byggnad som gick ut ifrån det större huset.

Transport från Murmansk

Jag minns en ingenjör som kom ifrån Siemens i Tyskland. Han hade hand om det gruvspelet, som skulle monteras upp. De mesta kom i stora lådor genom en lång transport från Mur-mansk. Stora delar drogs på slädar, då det inte fanns riktiga vägar. Och hur de lyckades transportera allt ifrån Murmansk det var jag för liten för att komma ihåg.

Upprustning i Tyskland

Allt skedde innan tyskarna ockuperade Norge. Det var troligen därför min far Sven Thorne´ och hans sällskap Törnqvist ordnade denna sak när de var i Tyskland 1938 eller i början på 1939. Samtidigt fick min far kännedom om vad som var på gång i Tyskland. Han märkte säkert deras upprustning av deras armé.

Naturligtvis fick säkert statsminister Per-Albin Hansson och Möller rapport om iakttagelserna i Tyskland. Sverige var ju i ett mycket svårt läge just då! En snabbupprustning kom säkert till stånd, när dessa myndighetspersoner med följe fick klara besked. Utbyggnaden utav Kriberg fick nog en mycket snabb fart efteråt.

Folk från Dalarna

Det strömmade in familjer och ungarlar ifrån hela Sverige. Många kom ifrån Dalarna, där det fanns gått om gruvfolk speciellt ifrån Ludvikatrakten. En jag mycket väl kommer ihåg var Dahlman, de hade en stor familj. Ett av barnen gick jag med i skolan. Hennes namn var Mary Dahlman. I dag är hon bosatt i Nyhammar en plats inte så långt ifrån Grangärde. Hon hade även fler systrar, Mariann och Changny Dahlman. Alla bosatte sig i Nyhammar. Mariann avled för något år sedan. Men Changny bor alldeles intill Mary.

Vi var en stor skolklass 1941. När vi flyttade in som pionjärer och vår lärare Ingeborg Norberg senare gift Holm.

Ja, alla fick vi uppleva "Vildmarkslivet" på rätt sätt. Det var en stor sammanhållning. Någon mobbing fanns inte på den tiden. Alla hade samma värde i den hårda tid vi fick erfa.

Mats Thorne´ Flen.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.