

Kribergare i förskingringen

Efter många träffar och samtal på Coop Forum i Skellefteå med fraser som ”att vi måste träffas och prata om vår barn- och ungdomstid”. En fras som vi kastade ut utan förpliktigande, men vi gjorde slag i saken.

Den tredje Augusti så kom vi till skott. Vi träffades hos Göte Andersson i Östanbäck ca tre mil norr om Skellefteå. Det var Sture Gidlund och jag, Håkan Åström som anlände denna fina högsommardag till Götes välordnade hemställe högst upp i byn Östanbäck.

Egen golfbana

Vi togs emot av Göte på farstubron och fick göra en rundvandring på hans domäner där han stolt visade upp sin niohåls golfbana vilket vi imponerades av. Banan som är avsedd för de närmaste vännerna används även av andra, efter särskild prövning. Viktigt är att man innan man går ut på ”green” nogt läser de lokala reglerna som är uppsatta så att man inte far fram oaktsamt mellan buskarna, blomplanteringarna och de lokala djurlivet.

Sedan blev det att gå runt i hans ladugård som han gjort om till snickeri, förråd, virkeslager och katthus med värme och alla bekvämligheter för katterna och deras ungar. För närvarande så står bostaden tom.

Götes och hans hustru har renoverat ett stort bostadshus med finkänsla uppe på grusåsen i Östanbäck. Ett vackert hem som präglas av Götes fallenhet för perfektionism, ordning och reda.

Götes och hans hustru har renoverat ett stort bostadshus med finkänsla uppe på grusåsen i Östanbäck. Ett vackert hem som präglas av Götes fallenhet för perfektionism, ordning och reda.



Tre Kribergsungdomar på sommarbete.
Fr v Göte Andersson, Håkan Åström och Sture Gidlund

Minnenas eftermiddag

Efter det vi druckit kaffe och smakat på den goda smörgåstårtan så kom samtalen igång om Kribergare från förr. Vi satte oss framför Götes dator där han klickade fram den ena kändisen efter den andra. Vi lyckades inte identifiera alla kamrater från vår ungdomstid men många har fått finna sig i att bli genomgången, men då på ett kärleksfullt sätt denna eftermiddag. Vi mindes danserna på loge-gården, skidstugan och på Folkets hus.

För oss tidiga 40-talister gick timmarna fort denna eftermiddag.

Vi avslutade träffen med att sända en tanke till de kamrater som är spridda runt om i vårt land och de som bor runt om i världen. Vi är också tacksamma att S-O Åström möjliggjort kontakter på hemsidan Kriberg.com. Trevligt vore också att fler skrev under rubriken ”Vad hände sen”.

håkanå